

VÅR VERANDA

- en publikation från Stiftelsen Arbetarebostadsfonden

Trogen hyresgäst
sedan 1962

Smått & gott

Upprustning
av gården
i Kristineberg

Ohyra i
ditt hem?

NR 2
DEC 2022

fonden

ARBETAREBOSTADSFONDEN TILL MINNE AV DEN 9 FEBRUARI 1853

TROGEN HYRESGÄST SEDAN 1962



Det är med stor värme en av Fondens allra trognaste hyresgäster tar emot oss. Det blir en trevlig träff över en kopp kaffe med fina samtal om livet, intresset för musik, tidigare arbeten och ett överraskande litet framträdande med munspelande!

60 år inom vårt bostadsbestånd

Det är lätt att förstå att Kalle inte riktigt kan ta till sig att åren har ramlat på så snabbt. De böljande historierna han berättar ackompanjeras av Margareta, en kär vän sedan många år som bor i samma område.

Bostadsresan inom Fonden påbörjades 1962. Då bodde Kalle på Johannesfredsvägen 52. Han var en av de första att passera över bron till Johannesfred. Efter ca 10 år flyttade han vidare till Osmundsvägen 29. Där tillbringades hela 50 år tillsammans med fru och barn. Nu är Kalle tillbaka på Johannesfredsvägen. Dock på numret 52B denna gång. Flytten skedde i januari i år.

Flyttbestyren blev enkla

En flytt kan vara ganska krävande, oavsett ålder. Men Kalle upplevde att det gick riktigt fint. Trots att han närmar sig sin 95-åriga födelsedag.

- Det gick mycket enklare än vad jag trodde. Fonden har stöttat mig så fint för att jag skulle kunna bo med tillgång till hiss. Det börjar bli lite tufft med tre trappor upp i min ålder! berättar Kalle med ett leende på läpparna. Han fortsätter att berätta om de fina kontakterna med Jan Pettersson, Förvaltare och Stefan Tell som är husvärd i Johannesfred. De ligger både Kalle och Margareta varmt om hjärtat.

- Ja, de är alltid så vänliga, glada och hjälpsamma! Det är aldrig några bekymmer och de kommer ofta självmant och ger en hjälpande hand till oss äldre. Det känns väldigt tryggt, säger Margareta.

Musik och dans på Nalen

Samtalet vänder över till att handla om intressen och livet som yrkesverksam. Efter en tid som sk springpojke på Hjalmar Brolins Boktryckeri fick Kalle chansen att arbeta som typograf och sedermera som tryckare inom samma företag.

Musik och dans har alltid funnits med i bilden. Om man inte gick på Nalen och jazzade till Thore Ehrlings Orkester så var det dans på dansbanan uppe på Skansen. Då så väl som nu var munspelandet betydelsefullt. Kalle "river av" ett flertal fina visor på munspel under vår träff. Han tar säkra toner och kompar sig själv på ett självklart sätt. Mycket imponerande!



Vardagar med trevligt sällskap förnöjer!

Möjligheten att kunna dela vardagen med en kär vän tillför förstås mycket. Att dela minnen och pratstunder, laga mat tillsammans eller att ta tag i städning och handling är både trevligare och enklare med rätt sällskap. Det har även gjort att pandemin inte tagit så hårt.

- Pandemin har i det närmaste gått oss obemärkt förbi. Våra dagar ser relativt likadana ut oavsett. Men det hänger nog mycket på att vi har varandras sällskap och gör lite eget däremellan, säger Kalle.

- Jag spelar exempelvis teater på måndagar. Då brukar Kalle passa på att dammsuga, berättar Margareta och skrattar till!

Ja, då är hon ur vägen och jag kommer fram ordentligt avslutar Kalle med sitt härligt finurliga leende!



UPPRUSTNING AV GÅRDEN I KRISTINEBERG

Upprustningen av gården i Kristineberg kommer att ske i etapper under innevarande år och våren 2023. Ytorna upprustas och omdisponeras om något för att skapa tydliga och avgränsade möjligheter för såväl sittplatser som cykelparkeringar, lek mm.

1. Vid entréområdet justeras ytorna intill muren. Den lilla sittplatsen rustas upp och en mindre cykelparkering med ca 15 platser anläggs. Båda platserna bäddas in med ny vegetation.

2. Entréspaljéen som avskärmar avfallsskäpen byts ut.

3. Under paviljongen anläggs en fin sittplats.

4. Cykelparkeringen flyttas till ytan framför staketet till lekplatsen med ca 90 nya cykelplatser. Befintliga grindar och staket vid lekplatsen rustas upp.



5. Kullen kläds in med konsträs för mindre grus. Leken med klätterlek, lekhus och gungor bevaras och rustas upp vid behov.

6. Vid pergolan anläggs en fin uteplats med finplanteringar. Här ska finnas möjlighet att sitta i olika typer av möbler och njuta av solen.

Avslutningsvis rustas belysningen upp och effektiviseras. Entréerna får en mera avbländad och jämn belysning. Murar, pergola och lekplats belyses. Stolparmaturen byts ut mot en mer tidtypisk armatur som passar till gården och byggnadernas klassiska 20-tals arkitektur.

EN AV ARKITEKTERNA BAKOM FLERA AV VÅRA FASTIGHETER

Från mitten av 1920-talet fram till början av 1940-talet anlitar Arbetarebostadsfonden arkitekt Carl Åkerblad för att rita tre bostadshus.



Ett i kvarteret Lampan på Södermalm och två på Kungsholmen, närmare bestämt i Stadshagen i kvarteret Drakdödaren. Åkerblad var en av de mer namnkunniga arkitekterna vid denna tid och har en imponerande produktion bakom sig.

Carl Åkerblad föds i Stockholm år 1886 och under åren 1905-1909 kommer han att utbilda sig till arkitekt på Kungliga Tekniska högskolan. Efter avslutad utbildning vidtar studier på Kungliga konstakademien vilket var en vanlig fortsättning vid denna tid, åtminstone för dem som hade möjlighet att studera ytterligare några. År 1912 är studierna avklarade och året därpå anställs han av Erik Lallerstedt, en av tidens största arkitekten som bland annat ritat Kungliga Tekniska högskolans komplex vid Valhallavägen. Han gifter sig också med Lisa född Westerberg och 1919 föds sonen Hans som precis som sin far kommer att bli arkitekt.

1917 är tiden mogen för Åkerblad att starta ett eget arkitektkontor och i början av 1920-talet etablerar han sig på Regeringsgatan 88, i Georg A Nilssons banbrytande byggnad. Kanhända huserar han i dennes forna ritkontor fyra trappor upp. I slutet av 1910-talet får Åkerblad två stora uppdrag. Han knyts till Råsunda Förstads AB som arkitekt och han anställs av Byggnadsstyrelsen som tjänstgörande arkitekt utom stat.

Till Åkerblads första stora uppdrag för Råsundabolaget hör Råsunda skola som uppförs under åren 1918-1919. Det är en imponerande byggnad med nyklassicistiskt färgad fasad i tegel. Under åren kom han att rita ett flertal byggnader och den mest omtalade är en villa på Sjövägen 20 som uppförs för bolagets VD Helge Werner. Den står klar 1932 och är utformad i en slags medelhavsinspirerad 1920-talsklassicism som inte är vanlig i Sverige.

Som arkitekt för byggnadsstyrelsen får Åkerblad många och förhållandevis stora uppdrag. Under 1920-1930-talet byggs rundradionätet ut och Åkerblad ritade stationsbyggnaderna i Motala, Grimeton och Kungsbacka. Radiostationen i Grimeton är numera världsarv och ett av Sveriges 12 industriminnen!

Carl Åkerblad ritade också några radhus och de står klara 1921. Radhusen, med adress Alviksvägen 79-89, uppförs i två våningar samt källare och vind som efter behov kan inredas. På en relativt begränsad yta skapar Åkerblad trivsamma bostäder med kök, matvrå samt vardagsrum på entréplan och två sovrum samt bad en trappa upp. Radhuset är på många sätt en idealisk lösning för alla dem som inte har råd med en egen villa, men det hindrar inte att villaägarna i området från att protestera då de uppfattar radhusen som "skamfläck".

Under 1920-talet gör församlingarna sitt bästa för att ta hand om gamla och sjuka och behovet av bostäder för denna kategori är stort. I slutet av 1920-talet får Carl Åkerblad i uppdrag av Sankta Clara respektive Matteus församlingar att rita bostadshus för gamla och sjuka. St:a Clarahemmet vid Apelbergsgatan står klart 1928 och Matteusgården på Norrtullsgatan 60-62 året därpå. I dessa byggnader finns små lägenheter

med kokvrå och på varje våningsplan finns gemensamma wc och badrum. En mycket enkel standard med dagens mått mätt, men rena himmelriket jämfört med alla de omoderna bostäder som fortfarande finns i Stockholm i slutet av 1920-talet. Några år senare, 1935, står Själagården i Gamla stan färdig. Också det ett bostadshus avsett för äldre som uppförts efter Åkerblads ritningar.

I början av 1930-talet arbetar den blivande arkitekten Archibald Frid åt Carl Åkerblad och tillsammans ritade de ett storslaget bostadshus vid Kungsklippan 3. Byggnaden klättrar upp från Kungsholmsgatan och innehåller stora och mycket påkostade lägenheter. Byggnaden är något av ett landmärke än idag och syns på långt håll.

I slutet av sin karriär kommer Åkerblad att samarbeta med sin son Hans i flera stora projekt. Till de första hör några bostadshus med pensionärlägenheter på Statsrådsvägen 7-11 i Enskede. Det sista är pensionärshemmet i kvarteret Palsternackan i Enskede. Det står klart 1955, två år efter att Carl Åkerblad avlidit.

Carl Åkerblad är verksam från 1910-talet fram till sin död 1953. Under denna tid kommer mycket att förändras. Den tekniska utvecklingen skjuter fart vilket tillsammans med en förbättrad konjunktur gör att bostadsstandarden ökar markant. Även om Åkerblad ritade en del hus avsedda för en mer burgen medel- och överklass, kommer han att ägna mycket tid åt bostadshus avsedda för en mindre kapitalstark målgrupp där det gäller att göra det bästa möjliga efter givna förutsättningar. Framförallt är det i en mängd projekt med bostadshus för pensionärer som han fått ge prov på sitt kunnande. På begränsad yta skapar han små men trivsamma lägenheter. En uppgift som inte är den lättaste!

I de fall där målgruppen är mer välbeställd är det naturligtvis lättare att skapa komfortabla och trivsamma bostäder, bostäder som många arkitekten faktiskt ritade på ren slentrian. Här måste huset på Riddargatan 6-8 framhållas, ty här har Åkerblad ansträngt sig lite mer än sina kollegor och placerat köket vid yttervägg och matrummet innanför! En originell lösning som har sina fördelar och är mycket ovanlig vid denna tid när många kök får nöja sig med sekundärt ljus via det glaspartiet som avskiljer köket från det med fönster försedda matrummet.



Det är framförallt 1920-talets nyklassicism och efterföljande decenniernas modernism som präglar Åkerblads gärning. Från slutet av 1910-talet fram till början av 1930-talet ritade han en mängd byggnader i en förhållandevis stram och måttfull klassicism. Sankta Clara-hemmet intar här något av en särställning. Här har gården öppnats upp mot gatan och huvudbyggnaden dragits in från gatulinjen till förmån för en trivsamt park. De två flyglarna ramar in grönytan och går nästan fram till gatan. Greppet är i sig inte helt ovanligt, men

fasaderna är mycket väl gestaltade med markerade trapphus som ger byggnaden karaktär.

Efter funktionalismens genombrott anammar Åkerblad de nya idealen. Han anpassar sig skickligt och skapar eleganta fasader med stora, breda fönsterytor, burspråk och balkonger. I gränslandet mellan det gamla och det nya finner vi Byggindustrihuset vid Badstrandsvägen 20-26 på Stora Essingen som representerar denna tilltalande blandning.

ARBETAREBOSTADSFONDENS ÅKERBLAD-HUS

Carl Åkerblad ritade tre bostadshus för Arbetarebostadsfondens räkning. Äldst av dem är Åsögatan 200 som uppfördes 1926 i fem våningar. Byggnaden är större än man först kan tro, eftersom den förutom gathuset består av två flyglar som sträcker sig in på den stora gården. Två portar vid Åsögatan leder in till en stor vestibul som i sin tur öppnar upp sig mot en terrass med trappor som leder ned till gården. Merparten av lägenheterna är om 1 rum och kök eller kokvrå, men det finns också ett fåtal lägenheter om 2 rum och kök.

Standarden är förhållandevis hög och alla lägenheter har wc. Rummen värms upp av element och det behövs varken kakelugn eller vedspis för att hålla rummen varma. Fönstren är kopplade vilket innebär att de innanfönster som sattes in under den kalla årstiden numera är ett minne blott.

Köket inreds med gasspis, diskbänk med utslagsho samt skafferi och förvaringsskåp. Diskbänken saknar diskådor och hyresgästerna får diska i lösa baljor som placeras på bänken. I källaren finns små förråd, så kallade hushållskällare, avsedda för förvaring av rofrukter, konserver e.t.c. Här finns också fyra mindre tvättstugor med bykgryta och sköljkar. Intill ligger en avdelning med 5 badrum som de boende får dela på.

Byggnaden renoveras runt 1980 och hiss sätts in i samtliga trapphus. Lägenheterna slås samman till större och förses med badrum och nya köksinredningar.

Drygt 10 år senare, 1938, ritade Åkerblad ytterligare ett bostadshus och denna gång på höjden i Stadshagen. Detta hus har fasad i funktisstil och är en fem våningar hög byggnad uppdelad på 4 trapphus. Standarden är betydligt högre här än vid Åsögatan. Hiss och sopnedkast sätts in i samtliga trapphus och lägenheterna får eget badrum. Köksstandarden är högre och diskbänken får ett rostfritt beslag med dubbla hoar! Hyresgästerna i detta hus slipper med andra ord att diska i lösa baljor.

Längst ned i huset, i en suterrängvåning, inreds två butiker och något så modernt som en barnkrubba, dvs ett daghem! Ett stort rum samt två mindre avsedda för barnen kompletteras med kök och hygienutrymmen. Detta är med största sannolikhet en mycket efterlängtat nyhet för alla de kvinnor som har barn och samtidigt behöver yrkesarbete. Vid den här tiden finns nämligen inte några kommunala daghem som det gör idag. I huset inreds också två tvättstugor samt torkrum och mangel. Tvättmaskinerna är troligtvis motordrivna, men de saknar automatik.

1942 står ytterligare en byggnad klar i Stadshagen. Den ligger strax intill och har adress Stadshagsvägen 18-22. Även detta hus uppförs i sex våningar med en barnkrubba längst ned. Lägenhetsplanerna är nästan identiska med det något äldre huset och standarden likaså.

PÅ GÅNG I VÅRA OMRÅDEN I KORTA ORDALAG



Våren 2023. Kommande arbeten på Fonden.

- Takläggning på Fregattvägen 7
- Fasad- och fönsterrenovering på Svandammsvägen 29 och Valbergsgränd 2
- Dränering på innergården Svandammsvägen 29
- Start av matavfallssortering inom Söderberga Gårdsväg och Fregattvägen
 - Balkongrenovering på Åsögatan 200 B-E
- Kristinebergs utemiljö, se artikel
- Söderberga Alle 1 får nytt fläktsystem
 - Ny värmeundercentral, Söderberga gårdsväg
- Nytt passagesystem i källare på Åsögatan 202-204 och Duvnäsgratan 8-10
- Elbilsaddning i garagen på Duvnäsgratan och Ploggtatan samt parkeringen på Osmundsvägen



Stadshagsvägen



Åsögatan 200

OHYRA I DITT HEM? DET FINNS LÖSNINGAR!



Det händer att vi får påhälsning av objudna gäster i form av småkryp och andra smådjur. Det är mycket otrevligt att ha dem i sitt hem. Men det finns bot emot detta. Låt oss därför få komma med några tips som du enkelt kan följa på egen hand.

Skafferidjur som mjöl-och brödbagge, plattbagge och mottfjäril



Dessa kryp lever av torra spannmål och de är ofarliga trots att de upplevs som mycket obehagliga. Ris, mjöl och pasta är ett hett villebråd. Se därför till att undvika förpackningar som inte går att tillsluta. Använd gärna tätslutande glasburkar istället. Oftast räcker det med att du slänger det som är angripet och att du gör en rejäl städning av skafferiet för att bli av med ohyran.

Malfjäril och pälsängrar i garderoben?

Du upptäcker ohyran genom hål i textilier, mattor, kläder etc. Det är obehagliga men ofarliga larver som ofta sprids förrådsutrymmen emellan. Därifrån kan de följa med hela vägen upp till din lägenhet. Tvätta därför och förvara dina plagg för säsongen i vacuumpåsar. Du blir av med dem genom att lägga dem i frysen eller att utsätta dem för 55 graders värme.



Vägglöss



Misstänker du att du har vägglöss i din lägenhet, så bör du omedelbart ta kontakt med vår husvärd för området. De förökar sig snabbt.

De kommer nattetid och ett tecken kan vara att de ger kliande bitt. De sprids dock sällan mellan lägenheter. I det här fallet behövs bekämpningsmedel. Men det går även att utrota dem med 55-gradig ånga. Det är för att vägglössen dras till utandningsluft och ånga.

Har du varit på resande fot? Undvik att få med dem hem från hotellet genom att alltid förvara dina kläder i en stängd resväska. Håll den ifrån säng och väggar. När du kommer hem är det bra att lämna väskan ute i kylan ett par dagar för att ta död på medföljande löss. Öppna gärna bagaget utomhus. Skaka ur kläder och dammsug din väska. Tänk även på detta vid köp av kläder och möbler second hand.

Kackerlacka



Denna ohyra gillar matrester, fukt och smuts. Det är svårt att utrota kackerlackan som förökar sig snabbt som för med sig smittor och magbakterier. De kan även påverka astmatiker. Städa noggrant och ta undan allt ätbart. Annars äter de inte bekämpningsmedlet. Du kan använda sk klisterfällor för att avgöra vilken sorts kackerlacka det är och var de håller till. Professionell sanering behövs dock.

Silverfisk med långa spröt



En släkting till silverfisken. Dock trivs den i även i torr miljö. De trivs i nyproducerade bostäder och följer ofta med flyttkartongerna in i våra hem. Den är ofarlig och kan ta tid att bli av med. De kan förstöra och orsaka stora problem då de gärna äter på konst, textilier eller böcker. Städa ofta och lägg ut fällor där de ofta syns eftersom de lever gott på damm. Vi tar in professionell hjälp vid större mängder av den här ohyran. Detta för att upprätta en plan för sanering av ditt hem.

Gnagare

Råttor och möss finns där mat finns och de sprider ofta sjukdom. Se därför till att hålla rent kring er återvinning.

Töm papperskorgar ofta och se till att ta bort fågelfrön och fallfrukt. Fällor kan fungera mot möss. Råttor är dock svåra att hantera och de förökar sig snabbt.

Vem har ansvaret?

Det är Fondens ansvar att se till att din bostad är skadedjursfri. Dock har både vi och ni som hyresgäst ett ansvar. Du som hyresgäst har ett ansvar att omgående kontakta oss om du upptäcker ohyra i ditt hem. Vi ser till att vidta åtgärder oavsett vem eller vilka som har som orsakat dem.

HUR FUNGERAR STÖRNINGSJOUREN?

Det är inte bara objudna gäster i form av gnagare och småkryp som kan störa vårt lugn. Upprepade högljudda fester och aktiviteter, högt TV-ljud vid fel tider på dygnet är också mycket påfrestande. Men det finns vägar att gå!

Hur ska jag agera?

Om du är störd av grannarnas ljud bör du i första hand kontakta grannen själv och be dem åtgärda det.

Störningar som nedan bör anmälas till oss direkt:

- Höga skrik och handgemäng
- Musik som spelas på hög volym
- Borring, spikande och annat bankande under kvälls- och nattetid
- Hund som skäller högt och länge
- Längre duschar eller upptappande av vatten under sen kvälls- och nattetid
- Användande av tvättmaskin nattetid

Störningsjouren

Dagtid kontaktar du vår förvaltare på 08-522 555 04, som handlägger störningsärenden. På kvällar, nätter och helger är det Störningsjouren. Du kan alltid ringa Störningsjouren vid pågående störningar. De bedömer

Informera grannarna i god tid om du ska ha fest. Glöm inte grannarna i trappuppgångarna bredvid!



vilken åtgärd som ska vidtas. Störningsjouren rapporterar till förvaltaren. När du ringer noteras ditt namn och ditt telefonnummer, men jourens personal berättar inte vem du är för den som stör. När jouren är framme behöver man ofta din hjälp att komma in i trapphuset. I många fall behöver de komma in i din lägenhet för att bedöma hur du störs. Personal ringer sedan på hos den som stör och ber dem dämpa sig.

Ring igen om störningen fortsätter. Tvingas jouren återkomma samma kväll kan 500 kr debiteras den störande hyresgästen, som också kan bli polisanmäld. I vissa fall av upprepade och allvarliga störningar används anmälningarna som bevismaterial i domstol.

Om en fest eller en annan störning tystnar innan jouren kommit – ring och berätta det. Jourens personal måste alltid själva kunna konstatera en pågående störning för att kunna ingripa.

Nummer till Störningsjouren! 08-658 11 60

Öppettider: sön-tors kl 20.00-03.00, fre till lör kl 20.00-04.00

DEL 1- EN AV FONDENS TRE GRUNDARE

Jakob Essen Hamilton,

född 12 september 1797 på Kronovall i Fågeltofta socken, Malmöhus län, död 3 maj 1864 i Paris, greve, politiker och överståthållare, son till ryttmästaren Axel Hamilton och Beata Elisabet von Essen af Zelle, Student i Lund 1812 och i Uppsala 1813, ingick Hamilton 1814 den militära banan som kornett vid Livregementets husarkår, avancerade där till löjtnant 1820 och ryttmästare 1824, samt tog avsked såsom major i armén 1826. Återanställd i samma regementskår 1830 såsom major, tog han anyo avsked 1838 med överstlöjtnants rang och levde sedan såsom en ej blott för sina egendomars skötsel, utan och för sina underhånds bästa verksam possessionat på sin egendom Lyckås i Småland (Jönköpings län). 1848 blev han utnämnd till överståthållare i Stockholm samt generalmajor. Under sin överståthållartid (1848-62) medverkade han till olika samhällsnyttiga åtgärder, bland annat till den fattigare huvudstadsbefolkningens fromma, och hans frisinnade åsikter fick honom att motsätta sig det stockholmska prästerskapets krav på en sträng tillämpning av det så kallade konventikelplakatet.

Det politiska livet

Hamilton deltog från och med 1828 års riksdag med intresse i det politiska livet, och var en verksam medlem av den liberala riddarhusoppositionen. Han ådrog sig uppmärksamhet redan vid sin första riksdag

genom dels sin motion om införandet av municipalstyrelser, varmed första uppslaget gavs till vara senare gällande kommunalförfattningar, dels sin framställning om indragning av åtskilliga överflödiga helgdagar, som gav anledning till en ganska hetsig diskussion.

Utan tvivel hade Hamilton sin hand med i den av Anckarsvärd och av Nordin ledda så kallade "koalition" från 1830-talets senare hälft, med syfte att få Karl XIV Johan att avsäga sig tronen till förmån för sin son, och då oppositionen behärskade utskottsvalen vid

1840-1841 års stormiga riksdag, insattes Hamilton som ordförande i bevillningsutskottet. Han var även ordförande i konstitutionsutskottet 1847-48 och bankoutskottet 1850-51.



En närmare återblick
på vår
HISTORIA

Överståthållare

Efter 1848 års marsoroligheter, då Oscar I utnämnde en liberalare ministär, kallades Hamilton till överståthållare i Stockholm, ett ämbete han hade fram till 1862. Med fasthet och humanitet lyckades han få de oroliga massorna att respektera lagens bud. På det religiösa området fanns en stor oro på grund av statskyrkans yrkande på ett strängt tillämpande av det så kallade konventikelplakatet gentemot alla andra än av statskyrkans präster ledda andaktsövningar. Den humane och frisinna överståthållaren vägrade dock att lämna denna uppfattning sitt stöd och den allmänna opinionen ställde sig på hans sida.

Humanitärt intresse

Till den friare åskådning, som snart gjorde sig gällande hos regeringen i fråga om tillämpning av den religiösa toleransens åsikter, anses Hamilton ha bidragit.

Sitt humanitära intresse visade han genom att ta initiativet till uppförande av arbetarbostäder i huvudstaden, även som genom andra åtgärder till de fattigare klassernas bästa, liksom hans frisinna uppfattning i allmänhet gjorde sig gällande såväl vid utfärdandet av nya som tolkningen av äldre polisförfattningar. Från hans tjänstetid daterar sig det allmänna införandet av gatubelysning på huvudstadens gator och torg. Ett tecken på den allmänna aktning och tillgivenhet, han förvärvat bland huvudstadens invånare, var hans inval i den nybildade stadsfullmäktigeinstitutionen 1863. 1848 utnämnd till generalmajor och 1858 till serafimerriddare, avled Hamilton i Paris den 3 maj 1864. Gift första gången 1834 med friherrinnan Augusta Maria Liljencrantz och andra gången 1851 med Stephanie Fredrika Giesecke.

ADVENTSTIDER!

Ett flertal högtider stundar med tid för nära och kära.

Högtiderna ger oss värdefulla chanser för både avkoppling och en hel del trevliga familjeaktiviteter. Var dock lite extra försiktig med de tända ljusen för att behålladet behövliga lugnet. Tänk också lite extra på återvinning av papper och annat som påverkar vår gemensamma framtid.

Att tänka på under högtider!

- Håll uppsikt över de levande ljusen och se till att de alltid står stadigt och inte för tätt inpå varandra. Sätt gärna en lapp på insidan av din ytterdörr som påminner dig om att släcka ljusen.
- När julen väl är över, vänligen släng din gran på rätt plats. Det bästa är att slänga din gran på närmaste återvinningscentral.
- Efter att alla julklappar är öppnade finns det ofta extra mycket avfall i form av papper och wellpapp att ta hand om. Vik ihop allt, så att det tar så lite plats som möjligt och lämna det i avsedda återvinningskärl.



Smått & gott!

info@arbetarebostadsfonden.se

Följ oss på
Instagram!



ARBETAREBOSTADSFONDEN

Bekov av släpvagn? Låna en utan kostnad.

Vi erbjuder våra hyresgäster att kostnadsfritt låna en släpvagn av oss i upp till ett dygn. Det är lägenhetens kontraktssinnehavare som får utnyttja släpet.

Du hämtar och lämnar det på Osmundsvägen 15 i Johannesfred. Kätting och lås medföljer så du kan låsa fast släpet om det står oöversatt. Deposition vid lån är 500:-.

Ring vår husvärd Stefan Tell på tfn 08-522 555 30, knappval 4 (Johannesfred) för bokning.

Mickis "skakade" fläskkarré!

Vår projektledare Micki Andelkovic delar med sig av ett enkelt och smakrikt sätt att tillaga fläskkarré!

Ingredienser:

500 - 1.000 g fläskkarré i bit
1-2 st gula lökar
Vegeta allkrydda
Salt och peppar
Olivolja



Gör så här!

1. Grovhacka gul lök och låt vila i stor kastrull med lock på.
2. Skär fläskkarrén i 1-2 cm tjocka skivor.
3. Banka ut skivorna ordentligt med en köttklubba.
4. Massera in generöst med Vegeta på bägge sidor av köttet. Salta och peppra.
5. Grilla fläskkarrén, alternativt stek på hög värme i panna med olivolja. Var inte rädd för att låta köttet ligga i länge för att få en fin stekyta. Ju längre desto godare!

6. Lägg det färdigstekta köttet i kastrullen med lök. Skaka om kastrullen ordentligt. Låt köttet ligga i kastrullen med stängt lock i 5-10 min för att ge köttet extra mycket smak av löken.

7. Serveras tillsammans med creme fraiche, grillad inlagd röd paprika och några skivor färskt bröd. Tillsammans med den goda löken såklart - den får man inte glömma!



Stiftelsen Arbetarebostadsfonden

till minne av den 9 februari 1853

08-522 555 00

arbetarebostadsfonden.se